

Donderdag 16 november

* 12.45/13 u – Ontvangst aan de busstop station Saint Charles vanuit de luchthaven, lichte lunch bij L'Écomotive aan het station en gesprek met Alexis Bouges van Marseille Solutions en David Abiteboul van L'Écomotive & 14.15 u verplaatsing naar Vieux Port en naar het verblijf in de wijk Endoume / inchecken.

* 15.30 u klim van de trappen vanuit Endoume naar de Notre Dame de La Garde voor een fantastisch 360° uitzicht over Marseille en omgeving. Inleiding op Marseille door over de wijken, de stadsontwikkelingen, de gemeenschappen, de uitdagingen en kansen en hoe deze gebruikt worden of net niet.

* 17.30 u verkennen van Vieux Port en Canébière, de slagaders van het centrum van de stad. Apéro met stadsmakers Eddie Platt van #1décheparjour en Abdes Bengorine van Recyclop, beide zeer actief in de strijd voor een properder Marseille.

* 20 u Le Fémina chez Kachetel (een couscous instituut sinds 1921 in de wijk Noailles) waar we samen dineren en kennismaken met Mustafa Kachetel.

Vrijdag 17 november

* 9 u – vertrek met de bus naar Castellane, waar we L'Arbre de L'Espérance bezoeken en idee achter Marseille Espérance bespreken. We nemen ook even een kijkje in het park waar diversiteit als kapstok werd gebruikt.

* 10.30 u – Tram naar Arenc, het noordelijkste punt van het huidige stadsontwikkelingsproject Euromediterranee met de torens van Zaha Hadid en Jean Nouvel, Silo, Les Docks, Terraces du Port, ... wonen, werken, bij de haven. We drinken er een koffie met Vincent Wallert van Métropole Aix Marseille Provence en hebben het over overheidsstructuren en bevoegdheden, over stadsontwikkeling en betrokkenheid bewoners.

* 12 u – lunch in Les Halles, Ontmoeting met Antoine Rammelaere van Ouishare, een collectief dat in heel Frankrijk en erbuiten participatieve processen opzet ikv collaboratieve economie. www.ouishare.net Met Sharitories ook met Genk samengewerkt.

* 13.30 u – richting Mucem met Fort Saint Jean en haar “jardin des migrations”. Over het inzetten van diversiteit én de Middellandse Zee als invalshoek en profilering. Een mooi voorbeeld is de expo “Nous Sommes Foot” die we bezoeken met curator Gilles Perez. Gesprek met een jardinier in het Fort.

* 15.30 u verkennen van Le Panier, de oudste wijk van de stad, waar Marseille 2600 jaar geleden gesticht is, een wijk die al heel wat metamorfoses heeft ondergaan en nog steeds een aankomstwijk is. De laatste jaren vooral van cruise- en andere toeristen...

* 17 u – Met de bus naar ons verblijf om even op te frissen en uit te rusten en samen een aperitiefje te nemen & 19.30 u – Wandeling richting Vieux Port, diner Au Bout du Quai om 20 u.

Urban Field Trip Marseille met de wijkmanagers van Genk.

donderdag 16 november tot zondag 19 november 2017

voorbeeld 1 van een programma op maat

Zaterdag 18 november

* 9 u Naar de noordelijke wijken. Bezoek aan metropolitaan park Foresta, opgestart door activistisch collectief Yes We Camp met hulp van een bedrijf. Vervolgens naar Les Puces, ontstaan als bottom-up vlooiemarkt, vandaag informele werkgever van 1000 mensen. Met Ici Marseille als nieuwste toekomstproject.

* 12.30 u naar Friche La Belle de Mai, culturele hotspot in een oude tabaksfabriek waar we de site verkennen en vervolgens in Les Grandes Tables lunchen met Mary Fitzgerald, een journaliste en Libië experte die bewust voor Marseille koos om van hieruit haar journalistiek werk over Noord Afrika vorm te geven. Indien tijd nemen we ook een kijkje bij “Ambassade de Turfu” lees “futur” van Collectif ETC in deze armste wijk van Frankrijk. Vervolgens nemen we de bus terug tot aan de trappen van Saint Charles.

* 15 u – Wandeling door de superdiverse centrumwijken Belsunce en Noailles. Het verhaal van Louise Michel en de Algerijnen, théâtre de L'Oeuvre, bezoek aan diverse winkels, Rol van vrouwen in het divers samenleven oa Julia Sammut en haar joods-Griekse zaak L'Idéal, Mama Africa en haar jongeren.

* 17 u – Naar Quartier des Créateurs Cours Julien om de streetart te bewonderen, enkele mooie plekken te ontdekken, binnen te springen bij Brick City van Cosma, die zijn boodschap verkondigt via zijn shirts en andere spullen. En uiteraard een glaasje drinken. Het is dan ook zaterdagavond! & 20 u – nog iets eten uit het vuistje en even doorzakken

Zondag 19 november

* We ontbijten samen en bespreken wat we kunnen met al deze inspiratie. Een moment van intervisie & 10.45 u – bus aan Saint Charles, 11 h aan de luchthaven voor de vlucht van 12.50 u

Welke 20 projecten we aan bod laten komen:

Marseille Solutions * Des Étoiles et des Femmes * Acta Vista * Ouishare * Yes We Camp / Foresta * Hôtel du Nord * Migrantours * Les Ayalades familiefoto project * Théâtre de L'Oeuvre * Ici Marseille * Les Puces * Friche La Belle de Mai * Collectif ETC * Marseille Espérance * Café L'Écomotive * Calem en imam Ludovic-Mohames Zahed * Vergroening rond Rue D'Aubagne * 1 déchet par jour * Recyclop * Moving Marseille en diversiteit als kracht

meer: www.movingmarseille.com

Donderdag 26 oktober

14.15 u aankomst in Marseille Saint Charles en ontvangst door “geadopteerde Marseillais” Joke Quintens en Dirk Chauvaux van Moving*Marseille & 16 u vanuit de Vieux Port met de bus naar Notre Dame de la Garde, het hoogste punt van Marseille met een schitterend 360 ° zicht voor een visuele duiding bij de stad, haar mensen, plekken en verhalen. Hier gaan we ook dieper in op het programma van de komende 72 uur.

18.30 u Twinning uitwisseling en diner met medewerking van de organisatie Femmes D’ici et D’ailleurs van Fatima Rhazi. 10 Rotterdammers gaan aan tafel met 10 Marseillais (oa van La Déviation, Acta Vista, Ouishare, ea.). Kennismaking, uitwisseling. En couscous eten, gemaakt door de vrouwen van de organisatie/het sociaal restaurant.

Vrijdag 27 oktober

9 h afspraak aan het hotel. Twinningdag! Vandaag gaan we op pad in twee groepen van 5 Rotterdammers: “Verhalen” en “Plekken”.

groep “Verhalen” olv Dirk

* 10 h – Bezoek aan Les Aygaldes een noords cité van Marseille. We ontdekken een project van de bewoners die hun verhalen delen aan de hand van familiefoto’s. We spreken met de initiatiefnemers olv Nathalie Cazals, antropologe, en enkele deelnemers/bewoners. * 11.30 h – Tijdens de lunch in L’Écomotive ontmoeting met Ezequiel Cordero van Migrantours over het ontstaan, de aanpak en de uitdagingen van dit project – een organisatie die wijkwandelingen organiseert, gegidst door “migranten”.

* 13.30 h – Met Ezequiel naar de wijk Belsunce waar we stilstaan op de Place Louise Michel, een plek, gecreëerd voor de Algerijnse bewoners aan de hand van het verhaal van de anarchiste Louise Michel en naar Théâtre de L’Oeuvre, een creatieplek die met de bewoners van de volkswijken verhalen vertelt op allerlei manieren zoals theater, dans, video, rap. We worden ontvangen door coördinator Yves Millo.

* 15.30 h – Naar Cours Julien, de meest “getagde” wijk van Europa om om 16 h in gesprek te gaan met Cosma van Brick City en hoe zij hun verhalen over Marseille willen delen met de wereld.

groep “Plekken” olv Joke,

* 10 h – Bezoek aan Foresta, een metropolaan park in wording – de plek waar de Marseille “Hollywoodletters” van Netflix staan – waarbij het bedrijf Résilience 20 hectare grond ter beschikking stelde aan de activisten van Yes we Camp.

* 11 h – Bezoek aan Friche La Belle de Mai, een oude tabaksfabriek, getransformeerd in een culturele hotspot van samenwerkende en artistieke partners met expo’s, skatepark, deeltuinen, repetitieuimtes, evenementen... Om 12 h naar Collectif ETC en voor lunch en ontmoeting met Florent Chiaperro en het team. Zij realiseren in Marseille tijdelijke installaties in La Friche en elders, maar ook in de rest van het land.

* 14 h – Ontmoeting met Mathilde Gardien van Marseille Solutions bij Ecomotive van David Abiteboul, een ecologisch eetcafé. Een plek waar we met hen spreken over hun “oplossingen” voor de stad, waarbij “plekken” een belangrijke rol spelen.

* 15.30 h – Wandeling naar la rue d’Aubagne rond Récyclodrome waar de veelal Afrikaanse bewoners zich inzetten voor de vergroening van hun straten. Mét overduidelijk resultaat. Ontmoeting met een initiatiefnemer. Naar het pleintje waar Félicité, Mama Afrika de jongeren in toom houdt en ons laat proeven van gembersap en bakbananen.

* Naar Cours Julien, “quartier des créateurs”, de meest “getagde” wijk van Europa als creatieplek van streetart en veel meer.

17 u – Samenkomst met de hele groep, uitwisseling over de dag bij een apéro & 20 u diner Au Bout du Quai, We nodigen Gwen Lechat en Cathérine Lauranson uit om mee aan tafel te schuiven.. Beide zijn professioneel actief op vlak van duurzaamheid én hebben veel buitenlandervaring oa elders in Europa en Afrika.

Urban Field Trip Marseille met stadsmakers uit Rotterdam.

Marseille, donderdag 26 tot zondag 29 oktober 2017

voorbeeld 2 van een programma op maat

Zaterdag 28 oktober

Vandaag staat “Diversiteit als kracht” in Marseille centraal. We gaan met de Rotterdam groep op pad langs wijken en initiatieven waar dit duidelijk wordt.

9 u – Diversiteit als kracht in het straatbeeld

Een stadswandeling door de wijken Belsunce en Noailles vlakbij de Vieux Port waar 2600 jaar als “aankomstplek” nog duidelijk zichtbaar zijn in het beeld, in de verhalen.

11 u – Diversiteit als kracht in de culturele positionering van de stad

Bezoek aan het Mucem en Fort Saint Jean met haar Jardin des Migrations. Het Mucem is parel van Marseille Culturele Hoofdstad 2013. Dit museum voor de beschavingen van de Middellandse Zee positioneert Marseille zonder schroom in het culturele hart van de Méditerranée. Een opvallend landmark met een goede inhoudelijke invulling en verrijking van de publieke ruimte met plaats voor alle inwoners van Marseille. In de zomer komen de jongeren uit de wijken hier zelfs zwemmen. Jardin des Migrations: ook hier weer positioneert Marseille zich met een Mediterrane plantentuin als belangrijk centrum aan de Middellandse zee. Op het dak van Fort Saint-Jean groeien en bloeien alle plantensoorten uit het hele Middellandse Zeegebied. We bezoeken ook de expo “nous sommes foot” waarbij voetbal als basis voor passie, engagement, commerce ook, maar vooral de kracht van diversiteit in de vitrine wordt gezet.

13.30 u – lichte lunch onderweg in Les Halles de la Major (proeverij)

15 u – Diversiteit als kracht in religie en samenleven van gemeenschappen.

Over Marseille Espérance aan de L’Arbre de L’Espérance en het Parc du 26ième Centenaire. Waar de diversiteit ook heel zichtbaar wordt in de publieke ruimte. Met vervolgens om 16 u een bezoek aan Calem, het instituut van imam én gay Ludovic Mohamed Zahed. Een workshop over Marseille, religie, LGBT in de islam, tolerantie, interculturaliteit.

18 u – oprissen in het hotel, wat vrije tijd & 20 u diner Chez Angèle in Le Panier, de oudste pizzeria in Marseille, opgericht door Angèle in de jaren dertig.

Zondag 29 oktober

9 u – Na het ontbijt verzamelen we voor een moment van intervisie. Wat hebben we geleerd? wat nemen we mee naar Rotterdam? Wat kunnen wij als Rotterdammers nog bieden aan de stadsmakers?

11 u – Op pad met Eddie Platt van #1décheparjour voor een opruimactie op Les Dimanches de la Canebière. De maandelijkse ontmoetingsplek van organisaties, buurtinitiatieven, cultuur, spektakel. Lunch van één van de multicultulaire foodtrucs. & 14 u – trein naar Rotterdam